

God is liefde (St.-Jan)



Samen gedenken en bidden wij voor Mevrouw

## Martha DE BUYSSCHER

weduwe van de Heer Albert VAN DRIESSCHE

geboren te Nederename op 8 maart 1925 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 30 mei 1995,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Een goede moeder is van ons heengegaan. Ongekunsteld eenvoudig maar echt en waar, die haar leven heeft gegeven voor haar gezin en haar kinderen.

Samen met haar man bracht zij 6 kinderen groot. Dag en nacht was zij erop bedacht om voor haar dierbaren een nestwarme thuis te bieden. Het was voor haar dan ook een vreugdevolle troost dat haar kinderen haar dankbaar met hun wederliefde omringden. Haar moederlijke zorgen bleef zij besteden aan vijftien kleinkinderen en familie, zodat ze steeds, omringd van die lieve kleintjes, zelf dynamisch en zorgzaam bleef. Naar haar kwamen haar beschermelingen met kleine en grote noden, naar haar kwamen zij ook met hun vreugden en geluk. Zij was de spil van de familie. Zo'n levenstaak liep niet altijd op een rozenpad, zij heeft ook veel kommer en verdriet meegemaakt, vooral bij het verlies van haar echtgenoot. Maar edelmoedig, zonder klagen, steunend op Gods hulp bleef zij zich geven tot het einde toe. Na een korte, doch pijnlijke ziekteperiode is zij van ons heengegaan.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, door uw blijvende liefdevolle attenties, uw genegenheid en dankbaarheid wist ik mij duizendvoud beloond. Vergeet mij niet in uw gebeden en blijf steeds lief voor elkaar.

Familieleden, vrienden en buren, we hebben mekaar zoveel geholpen en gesteund op onze levenswandel. Bidt ook gij voor mijn zielerust.

Hemelse Vader, uw liefde en kracht heeft me steeds ondersteund om mijn levenswerk goed te doen. Laat mij dan ook voor eeuwig rust vinden in uw hemels Vaderhuis!

Louis en Yvonne ROBBENS-VAN DRIESSCHE,  
kinderen en kleinkind,

Etienne en Simone DE CLERCQ-VAN DRIESSCHE  
en kinderen,

Rudy en Annie VAN DRIESSCHE-VERCAMBRE  
en kinderen,

Daniëlle VAN DRIESSCHE en dochter,  
Bernard en Marijke VAN DRIESSCHE-GEENENS  
en kinderen,

Johan en Ann WALLEZ-VAN DRIESSCHE en kinderen,  
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De families DE BUYSSCHER-DE CLERCQ  
en VAN DRIESSCHE-EECHAUTE.

danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

Namits te Nederename op donderdag 15 juni 1995 om 19 uur.

Rouwdienst DEVOS. Ronse.

