

†

DIT WEZE U EEN VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## René Louis DEBUSSCHÈRE

geboren te Gent op 8 september 1922 en god-  
vruchtig overleden aldaar op 23 mei 1971,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

---

Deze dierbare overledene werd plotseling uit ons midden weggerukt. Hij is onttrokken aan ons oog, maar in ons hart vinden wij hem terug.

Voor ons allen houdt zijn plotseling heengaan een boodschap in, want het kan niet anders of we worden bij zijn dood herinnerd aan het woord van de Heer die zeide : « Wees bereid, want ge kent dag noch uur ».

Mijn dierbare familie, ik verlaat u voor het werelds samenzijn, troost u echter met de gedachte dat Gods wijsheid en goedheid oneindig zijn, en bid allen samen om de kracht te vinden het kruis te dragen dat op uw schouders wordt gelegd, onderwerpt u gelaten aan Gods wilsbeschikking. Ik dank u voor alles wat ge voor mij hebt gedaan.

En gij allen die mijn goede vrienden waart, wil mij gedenken in een kort, maar innig gebed, opdat God mij genadig moge -wezen.

Moge Christus zijn dienaar thans opnemen in het eeuwig Vaderhuis.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene. Wij danken U hiervoor van harte.

De families DEBUSSCHÈRE en EEMAN.

Begraaf. Gebr. Vandenberghe, H. Hartplein, Sint-  
Amandsberg — Tel. 28.13.84 - 28.48.81