

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer AUGUST DECABOTER

weduwnaar van

Mevrouw Charlotte VAN WANZEELE

geboren te Leupegem op 25 juli 1878 en aldaar tot
het eeuwig leven opgeroepen op 5 januari 1962.
Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke zegen.

Zijn uur was gekomen...

Uitgeput van krachten, in een gelukkigen ouder-
dom, als waardige bekroning van een goed besteed
leven.

In blijdschap, midden zijn duurbaren bracht hij zijn
laatste levensdagen door, hij is heengegaan in vrede.

"August was een brave man, opreecht, en in geen
doeken maar op zijn blote hand daar was zijn hart
te zoeken, en op zijn tong die steeds de rechte
waarheid sprak, als een zijn ruwe deugd oolt mee
- of tegensprak.,,
Gezelle.

De goede oude vader is heengegaan Bedroeft U
echter niet, zulk een vader te hebben verloren, maar
verheugt er U over zulk een vader gehad te hebben.

God had hem bij de zorg van zijn gezin ook de zorg
voor zijn medemenschen gegeven. Hij was niet een man
van veel woorden, maar een man van de daad en van
het goede voorbeeld.

Vader, uw kinderen bewaren van U, onverdelgbaar
wat gij voor hen hebt gedaan.

Duurbare kinderen hebt dank voor uw genegenheid
en goede zorgen mij steeds betoond, blijft steeds vader
en moeder gedenken in uw dagelijkse gebeden. Ook gij
Eerwaarde Zusters waart voor mij als de goede enge-
len op mijn lijdens weg, daarom bedank ik U.

Beste familie en vrienden tot weerziens.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem

Mijnheer en Mevrouw Louis DE BEUGER-DECABOTER;
Mijnheer en Mevrouw Albert DECORDIER-DECABOTER;
Mijnheer en Mevrouw Eugène ALLEGAERT-DECABOTER, zijn kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Roger SCHEPENS DE BEUGER;
Mejuffre Marie-Jeanne DE BEUGER;
Mijnheer en Mevrouw Marc DE BOCK-DE CORDIER en dochter Carine;
Mijnheer Jacques DECORDIER;
Mejuffers Regine en Monique ALLEGAERT,
zijn kleinkinderen en achterkleinkind;

De families DECABOTER, PAEME, VAN WANZEELE en BOUDENGEM,

*danken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.*