



GEDACHTENIS AAN HET LEVEN EN STERVEN
VAN **MEVROUW**

Martha DECABOTER

echtgenote van de Heer
Louis DE BEUGER

geboren te Leupegem op 26 augustus 1904 en
in de Heer ontslapen in het stedelijk zieken-
huis te Geraardsbergen op 3 januari 1988, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten.

Bij het heengaan van deze vrouw komen ons
de woorden van Paulus voor de geest: Nie-
mand van ons leeft voor zichzelf alleen...
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer...
Of we leven of sterven, Hem behoren we toe.
Deze woorden zijn als het ware de spiegel
van het leven van Martha.

Zij was een zeer bijzondere, maar bescheiden
vrouw. Voor haar man was ze steeds een be-
grijpende en zorgzame echtgenote. Voor haar
kinderen een liefdevolle moeder, en voor haar
kleinkinderen een begripvolle grootmoeder.
Haar ouders heeft zij jaren lang liefdevol ver-
zorgd. Voor de mensen in haar omgeving was
ze een voorbeeld van een diep gelovig mens.

Gans haar leven heeft ze opgedragen aan de
Heer Jezus. In haar diep christelijk geloof was
ze steeds dankbaar voor alles wat haar toe-
bedeeld werd.

In de laatste maanden van haar leven heeft
ze haar lijden en pijn in verdraagzaamheid aan

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

de Heer Jezus opgeofferd, in haar gebed legde
ze haar toekomst in Zijn handen. Zowel in haar
leven als in haar sterven behoorde ze Hem
toe. Haar beeld zal ons steeds bijblijven in
dankbare fierheid en in diep geluk.

Moeders zoals Martha gaan, maar sterven
niet. Zij leven en geven. Vanuit haar eeuwige
rust zal zij met allen die haar zijn voorgegaan
gelukkig zijn en meelevens met elk gebeuren.

Mijn lieve man wil ik danken voor de vele
jaren die wij in ware liefde en trouw hebben
beleefd. Steeds stond hij aan mijn zijde en
steeds hebben wij lief en leed met elkaar
gedeeld. Tot de laatste dag heeft hij alles
gedaan om mijn lijden te verzachten.

Lieve Louis, we worden tijdelijk van elkaar
gescheiden, maar eens zullen wij voor eeuwig
samen zijn bij de Heer.

Mijn kinderen en kleinkinderen wil ik danken
voor de liefde en de genegenheid die ze mij
gegeven hebben. Gij hebt steeds mijn moe-
derhart gelukkig gemaakt.

Alle mensen die ik in mijn omgeving gekend
heb wil ik danken voor de zorg en de gene-
genheid die zij mij gegeven hebben.

Daarom bid ik samen met u :
Heer, gij hebt het zo beschikt
dat na de avond de morgen,
na de dood nieuw leven komt.
Zie neer op hen die treuren.
Laat ons komen tot het licht
en houd ons over de dood heen
in liefde steeds verbonden.

De familie dankt u
voor uw bliken van medeleven
en voor uw aanwezigheid.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde