

Komt allen tot mij
die uitgeput zijt en onder tranen gebukt
en Ik zal u rust en verlichting schenken.

(blijde boodschap)

Liefdevol aandenken aan Mevrouw

SONJA DE CALUWE

Geboren te Lokeren op 24 oktober 1969
en er overleden op 9 augustus 1989.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos ...
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt ons bloed
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

(Adagio. Timmermans)

Sonja,
Gij waart kranig en goed, vol mooie plannen
om het goede te doen winnen.
Wij staan verslagen en woordeloos,
wij worden stil bij dit diep verdriet.
Wij blijven verbonden met mekaar,
moeder, zus, grootmoeder en familie,
langs de regenboog die gij spant tussen de hemel en de aarde.
Dank voor alles, voor je goedheid en liefde, voor je stille leed,
voor je verbondenheid met ons en vooral met je zusje Cindy.
Vaarwel.
Heer wees barmhartig.



De familie dankt U voor Uw blijken van deelneming.
Rouwleiding : Begr. DE CLERCK bvba - Tel : 091/48.15.68.