

Sterven is zoet voor alwie Jezus' H. Hart getrouw
heeft vereerd



**BID TOT ZIELERUST VAN
MEVROUW**

Alice DE CAMPENAERE

echtgenote van Mijnheer
REMI PETIT

geboren te St Maria-Lierde op 4 juni 1897, en
godvruchtig overleden te Zottegem op 20 juni
1965, versterkt door de H. Sakramenten der
stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde.

Heden is de mens en morgen komt hij niet
meer te voorschijn; daarom wijze en gelukkige
mensen zijn zij die elke dag voorbereid zijn op
dit allerge wichtigst oogenblik van hun leven en
God steeds oprecht beminnen en trouw dienen
in hun leven door het onderhouden van zijn
geboden.

De beproeving welke God haar liet overkomen
op het einde van haar leven, wist zij verduuldig
te verdragen, indachtig dat de Heer degenen die
Hij bemint weet te beproeven.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Familieleden,
vaarwel! Hebt dank voor al uw liefdevolle zorgen.
Stort geen nutteloze tranen bij mijn afsterven,
doch gedenkt mij in uw gebeden, want het gebed
kan mij helpen en u troosten. Tot weerziens in
de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!
(300 d. afl.)



De families PETIT, DE CAMPENAERE, DE
MEZEL, VAN WYMEERSCH,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove