

Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God (Rom. 8,14)



**DIT ZIJ EEN LIEFDEVOL AANDENKEN AAN  
DE HEER**

## **Denis DE CAMPENAERE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria PETIT**

geboren te St.-Maria-Lierde op 12 juli 1891 en er godvruchtig overleden op 21 februari 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Oudstrijder in de oorlog 1914-1918

Als de Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. Zodat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping ziet met vurig verlangen uit naar het ogenblik, dat de heerlijkheid der kinderen Gods openbaar zal worden. Ook wijzelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered.

(Rom. 8, 11 ; 18 - 19 ; 23 - 24a.)

Deze moedgevende woorden van de heilige Paulus kunnen we beamen met de woorden van de bijbelse figuur Job : "Ik weet dat mijn verlosser leeft en op aarde zal verschijnen. Na mijn opstanding zal Hij mij bij zich nemen en ik zal God zien. Hij zal geen vreemde zijn voor mij." (Job. 19, 25 vv)

Een christelijk leven en sterven is voor ons die achterblijven de grootste troost ; maar deze troost kan onze smart niet wegnemen, wij treuren om het heengaan van onze vader, grootvader en oom. En met Job herinneren wij aan de vergankelijkheid van het leven en zeggen met hem :

"De mens geboren uit een vrouw leeft een tijd en vol ellende.

Als een bloem ontkiukt hij en verwelkt als een schaduw vlucht hij heen en houdt geen stand."

Beste vader, grootvader en oom, wij achten ons gelukkig dat wij u zolang in ons midden mochten behouden. Wij weten het, wij worden allen geboren om te sterven, maar uw afsterven heeft ons diep getroffen. Het afscheid valt ons zwaar, maar wij leven in de hoop dat wij u zullen ontmoeten in de eeuwigheid ; "waar God de tranen wist, waar er geen dood meer is, geen droefheid, geen smart en geen nood, want het oude is voorbij." (Op. 21, 4)

De families DE CAMPENAERE, PETIT, DE MEZEL en VAN WIJMEERSCH,

danken U oprecht voor Uw blijken van medevoelen.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.