

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden:
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

Gabriëlle DE CAMPENAERE

echtgenote van de Heer Marcel Van Wijmeersch,

geboren te Hemelveerdegem op 30 september 1923
en thuis overleden na een langdurige ziekte op 5 juli 1996
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Liefste Gabriëlle, eindelijk ben je thuisgekomen bij de Heer! Stil heb je ons verlaten maar in ons hart leef je voort. Je ganse leven getuigde van diep geloof en dienstbaarheid en dat heb je zonder veel woorden aan ons doorgegeven.

Je was begaan met iedereen en je vrijgevigheid kende geen grenzen. Je eenvoud en vredelievendheid maakte je zo beminnelijk. Voor elkeen was je een vriendelijke gastvrouw bij wie men zich thuis mocht voelen.

Je was gelukkig om de kleine, dagelijkse dingen, die je leven vulden. Je hield van plant en dier en je

bloementuin was een juweeltje waarop je trots ging. Je droom voor een eigen kroost, maakte je waar in de liefdevolle zorg voor de kinderen van je broer tijdens de ziekte van schoonzus. Je spontane dienstbaarheid was je vreugde en geluk.

Lieve echtgenoot Marcel, dank je voor je eindeloze opoffering en trouwe liefde gedurende mijn lange lijdensweg. Dank je wel lieve zus, broer en schoonzussen, die mij zo nabij waren met jullie gebed en steun. Beste Hilda, jij was voor mij, als een liefdevolle Samaritaan die zich geen moeite spaarde om mijn lijden te verzachten. Ook jij Luc was voor mij een trouwe vriend. Dank je.

Liefste Bieke, jouw aftakeling maakte mij verdrietig. Jij werd mijn zorgenkind en ik mocht je troostengel zijn in die pijnlijke momenten. Ook al kon je mij amper nog een blik schenken als blijk van wederliefde... 'k was er zo gelukkig om! Nu is alles voorbij geniet nu maar volop van de hemelse vreugde die geen einde kent.

Voor elke vorm van gebed, voor iedere attentie, voor alle begrip en medeleven zeggen wij U van harte dank

De families DE CAMPENAERE, DE SCHRIJVER,
VAN WIJMEERSCH, PLAETE.

Namis op vrijdag 26 juli 1996 om 18u.30.

Drukkerij SURDIACOURT n.v., Parike (055) 42 34 70
Uitvaartverzorging PITERAERENTS (055) 42 34 86 - 42 31 66

