

Trouw minnen wij tot in het graf
Hem die ons gans zijn liefde gaf
En knielend prev'len wij de bede
Schenk Heer, ons vader d'euwigen vrede !

†

TOT VROME GEDACHTENIS

van zaliger Mijnheer

Jozef De Campenaere

Weduwnaar van wijlen

Mevrouw Clara Van Damme

Echtgenoot van

Mevrouw Ghislena Van den Berghe

geboren te Ste Maria-Lierde, de 14 Mei 1901 en
haast schielijk overleden te Steenhuize-Wijnhuize,
op de vooravond van Pasen 1952. Versterkt door
het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de H. Hartbond.

Als trouwe echtgenoot en goede vader leefde hij
slechts voor het geluk van zijn dierbaren ; in noeste
arbeid betrachtte hij hun welzijn... hij minde de
zijnen en de zijnen minde hem...

Zoals elke dag was hij naar zijn werk getogen,
voor vrouw en kinderen. Als een wrak heeft men
hem thuis gebracht... 't was Goede Vrijdag ! We
hoopten, we baden met vertrouwen. Niets mocht
baten. Als een forse boom werd hij geveld, in de
volle kracht van zijn leven ! Een groot leed is over
ons huis gekomen, onze vreugde en onze steun in
't leven is ons ontvallen... We treuren in diepe rouw.

GOEDE VRIJDAG.. Ons kruis is al te zwaar,
O Heer, leer Gij ons hoe we 't kunnen dragen !

PAASZATERDAG... Eéns toch zullen we met hem
verrijzen en verenigd zijn !

Te vroeg heb ik U moeten verlaten, beste vrouw,
die mij zo trouw ter zijde stond, reken op de hulp
van God in Uw zware taak : Ons kinderen.

M'n lieve kinderen, God zegene en beware U !
Weest de troost van Moeder in deze droeve dagen...
Hebt haar lief al de dagen van Uw leven en vergeet
Uw vader niet !

Bidt voor mij allen, mijn familieleden, vrienden
en werkmakkers.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën DE CAMPENAERE,
VAN DEN BERGHE,
VAN DAMME.

Uitg. Hip. De Croo, Steenhuize.