

"Wees trouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven.

(Openbaring 2,10)

†

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE  
DE HEER

## Marcel DE CAMPENAERE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE HENAU

geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 mei 1905 en terug tot zijn Schepper geroepen in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel (Opbrakel) op 6 maart 1978, nadat hij de sterkte ontvangen had van de Ziekenzalving en deelachtig werd aan de bijstand van de Pauselijke Zegen.

"Laat niets verloren gaan, God, van dit mensenleven, laat niets tevergeefs gedaan zijn of geleden". Spontaan welt dit gebed op uit het hart van hen, die de maandenlange ziekte van deze man en vader hebben meegeleefd, die hebben mogen genieten van de vruchten van zijn arbeid, verricht in de dagen, dat hij in volle gezondheid zich inzetten kon voor zijn huisgezin en familieleden. Tijdens die lange tijd van leven tussen hoop en onzekerheid aangaande zijn lichamelijke toestand was het Marcel voorzeker een troost en geruststelling te weten dat zijn leven verlopen was in dienstbaarheid voor hen, die God hem tijdens zijn levensdagen had toevertrouwd en dat hij wel degelijk rekening had gehouden met Gods geboden. Aldus is het verblijf hier op aarde van deze man geworden een op-weg-zijn naar de Heer.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij het leven gedeeld met zijn goede en kwade da-

gen. Uw bemoedigende liefde en genegenheid is mij steeds een grote steun geweest, tijdens mijn lijdensweg mocht ik uw grote vindingrijkheid om samen met mij mijn kwaal te dragen, bewonderen, van mijn ziekbed zijt gij geen stap geweken. Dank u om uw zelfvergetenheid en liefdevolle zorg.

Dierbare zoon en schoondochter, uw vreugden en uw tegenslagen waren ook de mijne en die van moeder. Steeds hebben wij ons ingezet voor elkaar, eigenlijk vormden onze gezinnen slechts één gezin. Dank u om uw genegenheid, om de genoeglijke uren die we samen hebben doorgebracht, dank u vooral om uw talrijke bezoeken thuis en in het ziekenhuis, dank u om uw pogingen allerhande tot opbeuring van uw vader en schoonvader.

Gij, Filip, gij waart mijn kleinkind, waar ik toch zo trots op was. Gij hebt mij veel vreugde verschaft, vroeger door uw onschuldig kinderleven, nu door de ernst waarin gij reeds uw taak opvat. Moge de Heer uw toekomst zegenen.

Geliefde zuster en familieleden, als gelovige mensen zult gij samen met mijn naastbestaanden God voor mij bidden: Heer Jezus, geef aan onze dierbare overleden Marcel omwille van zijn kristelijk leven, omwille van zijn moedig gedragen lijden, uw eeuwige vrede, rust en vreugde. Amen.

**De families DE CAMPENAERE, DE HENAU,  
DE MEZEL en SOETENS**

**danken U oprecht voor uw  
medeleven en gebed.**

druk. v. d. bracht, voorde.