

Wij weten dat Hij, die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken. (2 Kor. 4,14)

**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Marie-Aimée DE CAMPENAERE

echtgenote van de Heer
Remi MENSCHAERT

geboren te Sint Maria-Lierde op 21 juli 1893 en overleden te Geraardsbergen op 9 februari 1970. In aanwezigheid van haar naaste familie ontving zij de sacramenten der zieken en de paulijnse zegen.

Hoe wij ook de dood zien naderen, telkens overvalt zij ons weer en laat een diepe leemte achter in ons hart. En vooral nu, daar het meest geliefde wezen onze moeder, voor altijd van ons is heengegaan. Met haar wordt ook een stukje van onszelf begraven. Wij die door haar bemind werden, wij zullen haar liefde missen.

Wij die in haar nabijheid leefden, wij zullen met smart de leegte ervaren die zij heeft nagelaten.

Wij die haar door en door kenden, wij kunnen moeilijk aanvaarden dat haar plaats in ons midden voor altijd open is.

Wij die haar dagelijks doen en laten hebben meegeleefd, wij geloven dat zij voor altijd in Gods handen is.

In Gods vaderhuis leeft zij verder, onberispelijk en vreugdevol in de heerlijkheid; want haar vreugde en bekommernis was het te leven in vertrouwen op God; haar sterkte en liefde voor haar omgeving was het schertsende vreugde te brengen niettegenstaande haar wankelende gezondheid.

Maar de moed verliezen, neen, want haar echtgenoot verzorgde haar als zijn troetelkind. Twee mensen die alle dagen elkaar leerden ontdekken en zich innig aan elkaar toevertrouwden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en alle familieleden, scheiden doet lijden. Zoek uw troost in het gebed en in de liefde die gij elkaar toedraagt. Laat droefheid en smart u niet overmeesteren, maar vertrouw u toe aan het leven, in het bewustzijn dat we eens elkaar voorgoed zullen weerzien bij God onze Vader.

De families DE CAMPENAERE, MENSCHAERT,
DE MEZEL en MISEREZ,
danken U voor de betoonde genegenheid.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde