



Bid God dat Hij bij Zich opneme

DE HEER

## **René DE CAMPENAERE**

weduwnaar van Mevrouw

MARIE DE SCHRIJVER

geboren te Sint-Maria-Lierde op 25 juni 1899  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel, op 7 november 1976, ge-  
sterkt door de Sacramenten van ons H. Geloof.

---

Midden de pracht van de november bloemen is de goede René onverwacht naar de Heer gegaan. Het gebeurt zo dikwijls dat de mens met al zijn berekeningen, zich toch heeft misrekend. En het is zeker zo als het gaat om de eindafrekening van een mensleven. Daarvan is God alleen de boekhouder en de mens de kanshebber. Gelukkig dan de mens die met een batig saldo eindigt.

Voor God ligt de grootheid van een mens niet in zijn fortuin, zijn schitterende loopbaan of zijn aanzien bij de medemensen. Belangrijker is voor God wat in de mens is: de eerlijkheid waarmede hij in het leven staat en het geloof waarvan hij leeft. Over dat alles kunnen wij mensen slechts moeizaam oordelen bij anderen, wij kunnen het niet eens bij ons zelf. Achter een ruw uiterlijk kan nog een goed hart schuilgaan.

Bidden wij voor de lieve dode, samen met zijn kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden :

« Barmhartige God,

Gij alleen weet wat er in een mens kan leven aan goede bedoelingen, betere verwachtingen en edelmoedige voornemens. Wees René genadig in dit uur. Mocht het kruis van Uw Zoon Jezus verlossing en redding brengen aan hem die met blijheid zijn dochter afstond voor het heil van de grote kristene gemeenschap ».

De families DE CAMPENAERE,  
DE SCHRIJVER, DE MESEL en  
MEULENIJZER,

*danken U*

*voor uw deelneming in rouw en gebeden.*

---

**Drukk. De Ruyver - Brakel**