

Ik ben de vertiizenis en het Leven.
Wie in mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven.
(Lit. d. ov.)

†

BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

ANDRÉ DE CANCK,

echtgenoot van Mevrouw

ZULMA BEECKMAN,

geboren te Oosterzele, op 21 januari 1894
en godvruchtig overleden in de Kliniek te Zottegem,
op 8 juli 1969,

voorzien van de H. H. Sakramenten der zieken.

OUD-STRIJDER 1914 - 1918
VUURKRUISER - INVALIDE.
RIDDER IN DE KROONORDE.

Vereerd met verscheidene Eretekens.

**Bestuurslid, wijkmeester van de Bond
der Christen gepensioneerden.**

Zelfs de sterken moeten buigen voor de dood, en al telt hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aantal bereikt. De dood komt en hij overwint allen. En toch is hij een dienaar van de Almachtige, die ons van het aardse onvoltooid bestaan overbrengt naar het ware Leven bij God, de Vader.

De duurzame overledene was in onze dorpsgemeenschap een gekend figuur. Een goed en gevoelig hart droeg hij onder een schijnbaar harde verschijning.

Hulpvaardig, gedienschtig en werkzaam, heeft hij velen onbekend goedgeedaan. Als oud-strijder heeft hij steeds zijn hoogste plicht gedaan. De vele onderscheidingen, waar hij terecht fier op was, bewijzen van mannelijke durf en zelfverloochening.

Zijn laatste levensjaren heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt in onze Bond: Ouden van dagen. Steeds opgeruimd kon hij ten gepaste tijde een woord van aanmoediging, troost en opbeuring brengen. Oprecht en eerlijk ingesteld kon hij geen onrecht verdragen.

Dierbare Echtgenote, ik dank U voor uw genegenheid en oprechte liefde. Ik weet dat deze scheiding u bijzonder zwaar valt. Bij de Heer wil ik U dankbaar zijn.

Duurbare Familie en vrienden, bidt voor mij. Ook ik wil U verder gedenken, in dankbaarheid voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukkertij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

†

Mevrouw André DE CANCK,
geboren Zulma BEECKMAN;

De Familie DE CANCK ;
De Familie BEECKMAN ;
De Familie DE BRUYCKER ;
De Familie GILLIS,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.