

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

**IRMA DE CANG**

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

**Edward en Isabella Van Wayenberghe**

geboren te Hemelveerdegem, den 23 Juli 1883 en er  
godvruchtig overleden, den 21 Mei 1946, voorzien  
van de H. H. Sakramenten.

*Oud-jubilarisse der Congregatie van O. L. Vrouw.*

Zij wandelde in de eenvoudigheid des harten,  
vreesde God en verwijderde zich van het kwaad  
omdat zij dag noch uur kende. Zoo is haar dood  
niet onvoorziens geweest en voor haar is vervuld  
geworden deze troostende woorden van den H.  
Geest : Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn  
uiterste en God zal haar zegenen op den dag van  
haar dood.

God heeft haar in het overzenden van beproevin-  
gen niet gespaard : Hij heeft haar bezocht door lij-  
den en ziekte. Nochtans nooit morde zij tegen God,  
maar bleef standvastig in zijn liefde, God lovende  
tot den laatsten dag van haar leven.

Duurbare schoonbroeder, kozijns en nichten,  
vaartwelen gij vooral mijn nicht, dank voor uw  
teedere en goede zorgen, welke gij mij altijd en  
vooral in mijn pijnlijke en langdurige ziekte gege-  
ven hebt. In den hemel zal ik u indachtig zijn. Ver-  
geet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 100 d. afl.

Maria, onze Hoop, heb medelijden met ons !

300 d. afl.

R. I. P.

Uitgev. Dammekens, Hemelveerdegem

De families DE CANG, PREMIEREUR  
en VAN WAYENBERGHE,

zeer gevoelig voor de blijken van kristene  
deelneming en gebeden bij het overlijden  
van hun teergeliefde afgestorvene

DANKEN U.