

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



DANKBAAR GEDENKEN WIJ  
MEVROUW

**Irma DE CATTELLE**

weduwe van de Heer

Georges VAN PEVENAEGE

geboren te Edelare op 20 maart 1907  
en godvruchtig overleden te Maarkedal  
op 31 december 1989,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Kerk.

---

Het leven is een tocht doorheen de dagen.  
Van oud naar nieuw gaat de tocht met steeds nieuwe  
horizonten.  
Voor onze overledene liep de tocht niet ten einde  
maar kreeg hij nieuw uitzicht,  
een eeuwige zingeving in het licht van  
Jezus' verrijzenis.

Vanuit haar geloof kon zij  
met vertrouwen uitkijken naar die  
eeuwige bestemming bij God,  
de bron van alle leven.

Haar levenstocht was bezaaid met beproevingen,  
zij heeft hard gewerkt en veel goed gedaan  
voor familie en voor allen die op haar  
beroep deden in gelijk welke nood.

Zij droeg de pijn van moeilijke dagen.  
Zij kende ook de vreugde van mooie momenten.  
Het overlijden van haar zus was een harde klap  
maar alle genegenheid was haar een vreugde.  
Met Leupegemse bureu, gedurende vele jaren,  
was zij attent op alles waarin zij dienstbaarheid  
kon beleven.

Door onmacht en ziekte getekend,  
vertrouwde zij op kracht en sterkte bij de Heer.  
Nu zij van ons is heengegaan,  
blijft zij over de grens van de tijd heen  
met ons verbonden.

In dank aan allen die mij nabij waren  
en die mij de laatste jaren hun genegenheid  
bleven betuigen, mogen de waarden  
waarvan ikzelf leefde hun dierbaar zijn.

Moge ons gebed voor haar de gelovige band zijn  
die voor ons en haar blijvend is.

De families DE CATTELLE, VAN PEVENAEGE,  
DE BLEECKERE en VEYS,

danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.