

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Joan. XI. 26)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

DE HEER

## RENAAT DE CEUSTER

echtgenoot van Mevrouw  
MIREILLE VANDECANDELAERE.

Medebeheerder van de firma  
R. Vandecandelaere-Veys.

Lid van verschillende godsdienstige genootschappen.

Geboren te Wiekevorst op 24 september 1919,  
godvruchtig overleden te Muizen op 22 januari 1965,  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Eenvoud, hartelijkheid, opgeruimdheid en dienst-  
vaardigheid waren zijn kenmerkende eigenschappen.  
Daardoor was hij de vriend van allen.

Met verslagenheid hebben wij daarom zijn te haas-  
tig en te vroeg overlijden vernomen. Hij stierf in  
de volle kracht van zijn leeftijd. Zijn dood herinnert  
ons aan de woorden : "Waaakt en bidt, want hij  
kent noch dag noch uur". Zalig hij die zo leeft,  
dat hij gereed is om te sterven.

Met hem verdwijnt uit zijn familie een man,  
begaafd met een verbazende werkkraft, beziel  
met een offervaardige toewijding en met een diep-  
kristelijke overtuiging.

God, wij danken U voor het leven van onze lieve  
echtgenoot en vader. Wij missen thans zijn liefde,  
zijn blijde lach, zijn wijze raad, zijn levendig geloof.  
Toch treuren wij niet als zij, die geen hoop meer  
hebben. De dood was immers voor hem de poort

naar het beter leven van de hemel, van waar hij  
zijn vaderlijke taak voor ons blijft voortzetten.

Dierbare echtgenote, te vroeg naar menselijke be-  
rekening moet ik u alleen achterlaten met onze  
kinderen. Laten we hier te samen bidden zoals in  
het Onze Vader : «Heer, Uw Wil geschiede».

Lieve kinderen, hebt moeder nu dubbel lief.  
Tracht mijn voorbeeld en deugden na te volgen,  
opdat ik zo in u zou kunnen voortleven. Blijft on-  
derling verenigd in gebed en genade. Eens komt de  
dag waarop we elkaar terugvinden om nooit meer  
te scheiden.

Heer, neem dan Uw dienaar op in het gezelschap  
van Uw heiligen, van onze familieleden en van  
zovele vrienden en kennissen die hem vooraf gin-  
gen in het geloof.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.

O. L. Vrouw, troosteres der bedroefden, b. v. o.

+

Mevrouw Renaat DE CEUSTER en kinderen,

De families DE CEUSTER, VANDECANDELAERE,  
VAN HOVE, VEYS,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.