



Tot vroom aandenken aan de Heer

FRANS DE CLERCK

echtgenoot van Mevrouw EMILIE VAN HAUWE

Diocesaan Inspecteur,
Eregouwvoorzitter van het Christen Onderwijzers-
verbond van Oost-Vlaanderen,
Erevoorzitter van de C.O.V.-kring Aalst,
Erelid van de Bond van het H. Hart,
Lid van de derde Orde van Sint-Franciscus,
Lid van de Kerkfabriek van de St.-Jozefsparochie,
Vereerd met verscheidene eretekens,

geboren te Erembodegem op 20 november 1894
en zachtjes in de Heer ontslapen te Nazareth,
op 6 oktober 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Een edel mens is van ons heengegaan !

Liefste Papa,

Vóór alles waart U voor ons een goede, be-
grijpende echtgenoot en vader, bij wie we zelfs
voor onze kleinste zorgen en noden belangstel-
ling en hulp konden vinden.
Het voorbeeld van uw diep-vroom kristelijk leven
en van uw toewijding in het opvoedingswerk
heeft ons geholpen om onze levenstaak te vinden.
Bij heel uw gezin wist U medewerking te wekken
voor uw werk, en graag hebben we U daarbij
geholpen.
Wij danken U voor wat U voor ons gedaan hebt.

Geliefde Heer Inspecteur,

Goedheid was de trek die uw persoonlijkheid
tekende, en door uw goedheid hebt U, als één
der pioniers van ons C.O.V., aan ons verbond
gestalte gegeven. Daarom noemden we U graag
« vader » van ons C.O.V.

Aanmoedigen was voor U hét middel om ons
te brengen tot een vreugdevol vervullen van onze
opvoedersplicht. We zullen nooit vergeten dat U
ons dikwijls hebt bedankt voor een werk dat we
gemaakt hadden of voor een taak die we ver-
vuld hadden.

Uw goedheid deed U ook mild oordelen over
mensen en toestanden.

De innemendheid waarmee U naar ons, leden
van uw personeel, wilde luisteren vervulde ons
met vertrouwen.

De diepe godsdienstzin die U toonde als we
samen de Mis vierden en die we aanvoelden als
we U zagen te communie gaan, heeft ons diep
getroffen. Daarom ook zijn op uw laatste con-
ferentie uw talrijke, aandachtige toehoorders in
één oogwenk een groep ingetogen biddende
mensen geworden, die U met hun gebed-voor-de-
stervenden begeleidden naar de Vader.

Een halve eeuw lang hebt U als onderwijzer en
opvoeder van de jeugd, als Voorzitter van het
C.O.V. en in uw ambt van Inspecteur, de Kerk
gediend totdat de Heer Zelf U midden in het
werk kwam roepen...

U zijt door uw gewetensvol vervullen van uw
taak en door uw liefde voor de kinderen, zelfs
voor de kleinsten, voor ons een voorbeeld ge-
weest. Wij zullen trachten uw werk voort te
zetten.

Mijn liefste echtgenote, lieve kinderen, klein-
kind en familieleden, gedenkt mij in uw gebed,
vooral gij, mijn zoon-priester, in de HH. Missen
die gij opdraagt.

Mijn beste vrienden in het Onderwijs en in het
C.O.V., blijft voor mij bidden.

Gedenk, Heer, uw dienaar, met het Geloof ge-
tekend, die vóór ons is heengegaan en rust in
vrede. Geef hem, Heer, die in Christus ontslapen
is, het verblijf van verkwikking, rust en vrede.
(Memento der overledenen)

Mevrouw Frans DE CLERCK - VAN HAUWE,
Eerwaarde Pater Willy DE CLERCK s. j.,
Mejuffrouw Denise DE CLERCK,
De Heer en Mevrouw Paul DE CLERCK - VAN
DEN EECKHOUT en hun zootje Stefan,

De Families DE CLERCK en VAN HAUWE,
De Diocesane Inspecteurs van het Bisdom Gent,

diep getroffen door de menigvuldige blijken van
genegenheid en deelneming, hun betoond bij
het afsterven van

de Heer FRANS DE CLERCK

bedanken heel speciaal voor de overvloedige
gebeden.

drukk. Verhegge Aalst

