



BID VOOR DE ZIEL

van

D A M E

Irène-Henriette-Marie-Céline DECLERCK

weduwe van

Dokter Joseph DEWEER

geboren te Deinze op 2 juni 1889 en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 17 december 1966, gesterkt door de laatste Troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Een leven, groot in vreugde, stil in beproeving en pijn, hebben haar voorbereid op deze onverwachte komst van O. L. Heer. - Het meest intieme Kerstfeest van elk leven.

«Voor uw gelovigen Heer, wordt het leven veranderd, niet ontnomen en terwijl het huis van onze kleinsamenlijkheid in puin valt en wegwijnt, wacht ons een eeuwige woning in de hemel.»

(Liturgie der overledenen)

De Heer zag dat haar taak hier voltooid was en heeft haar ongemerkt tot Zich geroepen, toen allen hoopten haar nog vele jaren in ons midden te kunnen behouden.

Moedig en steeds opgeruimd heeft zij haar deel gedragen van het lijden en de menselijke beproeving die elk leven meebrengt. Tevens stond ze als doktersvrouw steeds open voor verdriet van anderen.

Nadat ze eerlijk haar stuk had gestaan mocht ze van een rustige herfst van het leven genieten, omringd door de bezorgde attenties van allen die haar dierbaar waren.

Voor allen bleef ze de hartelijke gastvrouw en bezorgde moeder. Haar hart was groot voor haar lieve kleinkinderen : hun geluk was haar stille vreugde en de bekroning van haar leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank om uw bezorgde toewijding en de oprechte genegenheid die ik mijn leven lang van U mocht ondervinden. De band die ons zo intiem verbond kan zelfs de dood niet breken. Denkt nu aan mij in uw gebed.

Dokter en Mevrouw Jean - Pierre DEWEER - DEVOS,

Mejuffrouw Catherine DEWEER,
Mejuffrouw Anne - Françoise DEWEER,
Jongeheer Xavier DEWEER,
Jongeheer Vincent DEWEER,

De families DECLERCK, DEWEER, VERWEE, LIEF-
MANS en VAN DE WALLE,

*gevoelig aan uw blijken van deelneming
in hun pijnlijke rouw, bieden UEd. hun
innige dank.*