

De engelen mogen u naar het paradijs geleiden...
Dat het koor der engelen u opneme en gij de
eeuwige rust moogt genieten. (begrafenisliturgie)



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Adelaïda DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer

Richard MEULENIJZER

geboren te Erwetegem, de 5 maart 1884

en er zacht in de Heer ontslapen, de 28 januari
1965, versterkt door de H. H. Sacramenten van de

zieken en door de Pauselijke Zegen,

Zij was lid van de confrerie van de H. Barbara

Wij bidden tot de Heer dat Hij die deze
goede moeder uit deze wereld tot zich heeft terug-
genomen, haar de hemelse vreugden zou verlenen
omwille van de taak die zij als moeder naar best
vermogen heeft vervuld.

Haar talrijke kinderen en kleinkinderen vormen
de bekroning van haar leven. Voor haar gezin
heeft ze gewoegd, gewerkt en gebeden.

Beste kinderen houdt het beeld van moeder hoog
in aanzien en blijft malkander trouw in het gebed
en de liefde opdat we allen eens mekaar voor
eeuwig opnieuw mogen ontmoeten in de hemel.

Beste familie, vrienden, een klein gebed weze
mij tot troost!

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mr en Mw Oscar Meulenijzer-Van Eggelen

Mr en Mw Jozef Van Der Schueren-Meulenijzer
kinderen en kleinkind

Mr en Mw Nestor Meulenijzer Paesman kinderen
en kleinkinderen

Mr en Mw Gaston Labiau-Meulenijzer kinderen
en kleinkinderen

Mr en Mw Oscar De Witte-Meulenijzer

Mr en Mw Albert De Vos-Meulenijzer en kinderen

Mr en Mw Roger Meulenijzer-Daneels en kinderen

De Familiën De Clercq, Meulenijzer,

Van Mechelen en De Mulder

danken Ued. oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem