

Gij zult mij de weg van het leven wijzen  
om heel mijn vreugde te vinden bij U. (Ps 16)

In dankbare herinnering aan

### Adeline DE CLERCQ

geboren te Gent op 17 mei 1936 en overleden  
te Melle op 21 november 1985.

—  
Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-  
voelen danken U van harte,

De families UVIJN-DE MAERE

Bewoners en personeel van het  
bezigheidshome Sparrenhove te Melle.

Adeline, het eenvoudig kleine vrouwke uit ons  
home, is van ons heengegaan. Een ongenees-  
lijke ziekte heeft haar veel te vroeg uit het  
leven weggerukt.

Adeline zal in onze herinnering blijven leven  
als een blij, opgewekt iemand, met veel in-  
teresse voor wat er rond haar gebeurde.

Ondanks haar eigen ziekte leefde zij mee met  
anderen die 'n eenvoudige verkoudheid hadden  
Zo kennen wij Adeline: grote belangstelling  
voor iedereen, de bewoners, het personeel,  
haar familie, voor de vele mensen die zij in  
haar leven gekend heeft.

Want ondanks de 4 jaar die zij in Sparrenhove  
gewoond heeft, bleef Caritas een speciale  
plaats innemen in haar gedachten, immers een  
groot deel van haar leven heeft zich daar af-  
gespeeld. Wie voor haar heel veel betekende  
zijn tante Betty en nonkel Fons. Elke bezoekdag  
was voor Adeline een feest want zij wist dat  
tante en nonkel, jaar in jaar uit, trouw op post  
waren. Voor zij ziek werd was Adeline onze  
kleine levensgenieter, zij hield van feestvieren  
zij was de eerste om een dansje te doen, zij  
kreeg graag snoepjes en was als geen ander  
gesteld op bezoek en gezelschap.

Niettegenstaande haar ziekte met al zijn nare  
ongemakken bleef zij welgezind en optimist en  
een moment dat zij zich goed voelde had ze  
weer haar plagerijtjes klaar voor bewoners en  
personeel. Adeline heeft geleefd in eenvoud  
en stilte, zonder problemen te maken en heel  
moedig heeft zij haar ziekte gedragen.

In diezelfde stilte is zij vannacht, in haar slaap,  
heengegaan. Adeline wij bewonderen U  
Dank aan tante Betty, nonkel Fons, Leen,  
Tina, Francia, bewoners en personeel en de  
vele anderen die haar in goede en kwade  
dagen hebben bijgestaan.

Bezigheidshome Sparrenhove