



Gelovend in de verrijzenis
geven wij vertrouwd uit handen

DE HEER

Albert DE CLERCQ

**echtgenoot van mevrouw
Marie-José DE BOSSCHER**

Geboren te Rozebeke op 3 januari 1924
en godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op
5 februari 2004, begeleid door het
gebed van onze Moeder de H. Kerk.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
28 februari 2004 om 17 uur in de parochie-
kerk te Michelbeke.

Kalm, rustig en toch moedig zoals altijd,
vertrok hij naar het ziekenhuis voor een
ingreep van niemandal.
Buiten alle verwachting trof hem daar de dood.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
Zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
hem achterna die hoopte wat wij hopen :
hij is niet meer dan enkele stappen voor.

(Anton van Wilderode)

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw gebed
en uw troostende bliken
van medeleven.