

" Het koren al gemijt,  
bij 't eerste loof der beten :  
het was een schone tijd.  
Mijn hart kan niet vergeten ".

Richard Minne



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

**ALBERT DE CLERCQ**

weduwnaar van Mevrouw  
**IRMA ROKEGEM**

geboren te Michelbeke op 11 maart 1915 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 9 april 1993,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en Krijgsgevangene 1940-1945

De families **DE CLERCQ, ROKEGEM,**  
**REGAERT** en **VAN HECKE,**

danken U voor uw aanwezigheid en uw  
blijken van kristelijk medevoelen.

Lieve vader, zoals je hebt geleefd, ben je ook  
van ons heengegaan : in stilte en bescheiden-  
heid.

Nu het lente is en de natuur, waar je zo sterk  
mee verbonden was, opnieuw gaat herleven, heb  
jij ons verlaten, om naar de Heer te gaan.

Je ganse leven lang bewerkte je met een in-  
tense inzet en vreugde het land. Het was je  
broodwinning, je ontspanning, je dienst aan je  
gezin en je medemens. Ook nu had je nog zo-  
veel plannen : je wou zaaien, planten en oogsten.  
Maar je eens zo sterke lichaam, kon niet meer.  
Ondanks het uiterste verzet tegen je ziekte —  
je wou niet ziek zijn — ben je in volle berus-  
ting van ons heengegaan. Zei ook Jezus niet :  
" Vader, indien het uw wil is, neem deze kelk  
van mij weg, maar niet mijn wil geschiede, maar  
de uwe " ?

Op de dag, waarop we het lijden en de dood  
van Jezus Christus herdenken, heeft de Heer je  
uit jouw lijden verlost en samen met Hem werd  
je deelgenoot aan de eeuwige paasvreugde.

Lieve pa, je hebt ons zoveel gegeven en nooit  
iets gevraagd. We zullen God steeds dankbaar  
zijn om wie je was. Betrouwend op de Heer  
durven we zeggen : dag pa, tot weerziens in  
Zijn Paradijs.

**De namis wordt opgedragen op donderdag 13  
mei om 19 uur in de parochiekerk te Michelbeke-  
Brakel.**

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449