

Wij hadden je allen lief
Voor ons ben je niet gestorven
Voor ons heb je iets verworven
Dat je boven de aarde verhieft.



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

DE HEER

Albert DE CLERCQ

echtgenoot van

Mevrouw Madeleine VAN DE MERGEL

geboren te Zegelsem op 22 januari 1928
en onverwacht overleden te Zegelsem
op 8 december 1997,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. kerk.

Uw gebed en medeleven waren voor ons een
innige troost, daarvoor danken U
De families DE CLERCQ, HAUSTRAETE,
VAN DE MERGEL, HOEBEKE.

Namis: zondag 11 januari 1998 om 9.30 uur.

Twee mensen waren samen op weg, reeds lang... maar
zij die deze weg mochten volgen, en hun geluk; wisten
dat het goed was.

Er is geen taal te vinden om dit verhaal te schrijven.
Alleen de Heer draagt dit geheim, te schoon voor deze
wereld.

Albert hield van het leven, van Madeleine, van zijn ge-
liefde kinderen en kleinkinderen, van de mensen. Zo
groot als zijn genegenheid was, was ook zijn vlijt. Het
huis, de hof, alles was kraaknet; en die namiddag ver-
trok hij met de fiets voor wat frisse lucht. Tevreden en
content met een kruisje van zijn vrouw 'God zegene en
God beware je'.

Plots zonder enige vermoeden werd zijn levensdraad
doorgeknipt.

Als christenen zouden we op zo 'n moment aan God dur-
ven twijfelen. 'Hoe kan Hij dat toestaan' roepen we uit !
Het gegeven van lijden en dood... het is moeilijk te aan-
vaarden dat het kruis tot elk leven behoort. Jezus zelf
heeft de gruwel doorgemaakt. Daarom staat Hij dicht bij
de lijdende mens, ook O.L. Vrouw weet wat lijden was.
Zoals Maria heeft hij het magnificat uitgesproken, op
haar feestdag 'Maria Onbevlekt Ontvangenis': 'Mij ge-
schiede naar uw woord'.

Dierbare echtgenote, mogen de gelukkige jaren die we
samen hebben doorgebracht, u de kracht geven om moe-
dig verder te gaan.

Lieve kinderen en kleinkinderen en familie, ik hield veel
van u; daarom zult gij mij niet vergeten. Het goede dat u
deed weze de opdracht die gij in dit leven nog te vervul-
len hebt.

Wees altijd goed voor moeder, en bid samen tot God
onze Vader.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, bid voor ons.