

BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

Albert, Louis DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw Paula PAPIJN

Oud-strijder 1940-45

geboren te Steenhuize op 18 november 1916, en godvruchtig overleden te Zottegem op 9 november 1986. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De wegen van God zijn diep en onbevaarbaar.

Er is weer een man uit ons midden verdwenen, een man die zo graag bij de mensen en bij het volk was.

Mijn beste man, uw plaats in ons huis is nu ledig. Helaas, de geneeskunde kon U niet helpen.

Mijn beste vrouw, wat hebt gij voor mij gedaan. Op uw knieën gezeten om mij het beste te geven wat ge kon. Dag en nacht hebt ge mij terzijde gestaan om mij te helpen. Mijn beste kinderen en kleinkinderen tracht nu onze goede moeder te troosten en te sterken in haar verdriet, ze was zo goed voor mij.

Mijn beste dank aan mijn huisdokter die mij zo veel woorden van hoop gaf, mijn dank aan de dokters en het verplegend personeel van de kli-

niek St.-Elisabeth, aan al mijn familie en beste vrienden. Denk nog dikwijls aan mij nu ik uit jullie midden verdwenen ben. Ik ga naar een beter leven waar pijn en smart verdwenen zijn, waar mijn familie mij opwacht.

Tot wederziens, dank aan allen. Gedenk mij in uw laatste groet.



Mevrouw Paula Papijn, zijn echtgenote.
De Heer en Mevrouw Frans Delcourt-De Clercq
Astrel.
De Heer en Mevrouw Armand Verlinden-De Clercq
Erna.
De Heer en Mevrouw Bertrand De Clercq-Van De
Weghe Paula.
De Heer en Mevrouw Joël Bomon-De Clercq
Marie-Josée.
De families De Clercq, Papijn, Saelens, De
Henau.

Dank, voor U blijken van deelneming.

2.15/11/86 de v. so Velphe