

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DUHAUD

geboren te Nederbrakel de 28 November 1891
en er overleden de 6 October 1955.
Gezalfd met het H. Oliesel.



Hoe duidelijk leert de dood wat de mens eigenlijk is hier op aarde!... De mens is zoveel als niets hier op aarde en zijn leven is als een rook die in 't geluchte verzwindt. Maar het menselijk leven heeft een voorname betekenis want dit leven is enkel een doorgang, een voorbereiding tot het Eeuwig Leven die gelukkig zal zijn voor dezen die rechtvaardig en godvrezend zullen geweest zijn hier op aarde.

Dat had de dierbare overledene begrepen en daarom liet hij geen dag voorbijgaan zonder aan de eeuwigheid te denken; "denk aan uw uiteisten en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen."

Bemide Echtgenote, dierbare kinderen, O. L. Heer heeft me wel op 't onverwachts maar toch niet onvoorbereid geroepen, want gij weet dat ik altijd gereed was om voor de Rechterstoel van God te verschijnen. Dit weze U een troost en een aanmoediging om steeds trouw uw kristelijke plichten te vervullen. Vaart allen wel en tot weerziens in de Hemel. Blijft mij steeds indachtig vooral in uw gebeden en des Zondags in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



Mevrouw Alfons DE CLERCO, geboren
Irma DUHAUD, kinderen en klein-
kinderen;

De Familiën DE CLERCQ en DUHAUD;

danken U voor de blijken
van medevoelen in hun
rouw en voor uw gebed.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt