

Laten wij berusten in de raadsbesluiten van de goddelijke Voorzienigheid. Zij altijd rechtvaardig en wijs, alhoewel duister en ondoorgrondelijk. (H. Fr van Sales).



IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ
MEVROUW

Alice DE CLERCQ

echtgenote van de heer
Raymond DE DECKER

Zij werd geboren te Schendelbeke op 11 mei 1930 en overleed te Geraardsbergen op 3 oktober 1984. Zij werd gesterkt door de gebeden en de genademiddelen van de H. Kerk.

Zij was een eenvoudige vrouw die samen met haar echtgenoot gewerkt heeft om haar kinderen een goede opvoeding te geven. Niets was haar te veel, niets was haar te zwaar! De laatste jaren van haar leven waren getekend door lijden en beproeving. Toch heeft zij dat alles met een bewonderenswaardig geduld verdragen en aanvaard. Hoe blij was zij toen de kinderen en kleinkinderen aan huis kwamen! Het was voor haar een echte verpozing en afleiding in haar dagelijks leven.

Door haar plots afsterven zijn wij allen tenzerste getroffen. Doch met St.-Paulus zeggen wij dat de dood niet het einde is maar een begin, geen vernietiging maar een bevrijding. Daarom zullen wij niet treuren zoals de ongelovige mensen, die geen hoop hebben en die de dood beschouwen als een

einde. Zij blijft leven in onze gedachte als de lieve echtgenote van vader, als de bezorgde moeder van haar kinderen en kleinkinderen. Zij blijft leven in de eeuwigheid.

Dierbare echtgenoot, diep treft u mijn zo plots heengaan, gij weent en treurt, doch God weze uw sterkte en steun in deze moeilijke dagen. Bid om Zijn wil te kunnen aanvaarden. Dank u om het vele en schone dat wij samen mochten beleven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft steeds de steun van vader. Nu ik ben heengegaan, zal hij uw nabijheid en zorg tenzerste nodig hebben. Blijf uw moeder denken in uw gebeden!

Beste familie en vrienden, mijn sterven is een kortstondig afscheid nemen. Eens zullen wij verenigd leven in Gods heerlijkheid.

Om uw blijken van christelijk medeleven en om gebeden voor de zielerust van de overledene dankt u de familie

DE DECKER, DE CLERCQ,
DE MULDER en DE SPIEGELEER.

Begravenissen - Krematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove
ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. 054/332520