

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Ik zal met blij verlangen,
mijn loon uit Gods hand ontvangen !



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Alice DE CLERCQ

weduwe van

Theophiel DUJARDIN

Ze ontving het leven te Nederbrakel
op 14 oktober 1900.

Ze overleed in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis
van Oudenaarde op 21 december 1987,
gesterkt door het Ziekensacrament.

Dank aan de Heer die haar het leven gaf.
Dank aan allen die haar genegenheid betoond
hebben in haar leven en sterven.
Dank voor uw gebed en uw steun.

Familie Robert DUJARDIN - DUPONT
Spoorweglaan 42, Oudenaarde.

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

En toen begaf het hart helemaal
nadat ze het tot de laatste vezels gegeven had.

Mémé,
Jarenlang mochten we de vreugde van het
samenzijn kennen.

Met papa heb je altijd lief en leed gedeeld,
met mama kreeg je er een dochter bij en
voor je kleinkinderen mogen zorgen was je
vreugde.

Je was die rustige aanwezigheid in je hoekje
bij het raam. Je toverde er kunstige haak-
werkjes met liefde en geduld.

Je was die wakkere geest aan tafel. Je inte-
resse voor elk van ons persoonlijk, voor je
familie, voor de mensen uit je straat, voor je
vrienden en je kennissen was gewoon verba-
zingwekkend.

Je hield zo van de gewone kleine dingen van
het leven. Een bezoek of een paar dagen va-
kantie bij je oudere zus Marguerite, die je
zo graag bij zich had, was ook voor jou tel-
kens weer een feest.

Dan reeds misten we je...

Je afscheid was voor ons wel heel plots geko-
men — het was er niet minder intens om.

Je was zo dankbaar dat we die laatste uren
bij jou mochten blijven.

Je dankte ons en hielp ons te aanvaarden.

Je leerde ons dat het leven een gave is en
een opgave.

Je laatste krachten gingen naar woorden van
attentie voor de mensen rondom jou.

Bedankt mémé, jij die de moed nooit opgaf,
nooit klaagde of zaagde, niet naar glisteren
of morgen keek, maar de dag nam zoals hij
kwam.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Bedankt mémé, jij die altijd tijd had voor ons.
Voor je eenvoudige, altijd lieve aanwezigheid
en zorg, voor de begrijpende warmte die er
van je uitging, voor je levensmoed, je kwink-
slag, je innemende lach, voor je diepe geloof
en overgave.

Trouw aan je laatste wil en in jouw geest
willen we je optimistische kijk op het leven
overnemen en elkaar tot steun zijn.
We zullen je missen. Elke dag.

Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

Mattheüs 5, 5

