

Geloofd zij Jezus-Christus. - Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

**Anna DE CLERCQ**

echtgenote van

**Richard DE CUBBER**

geboren te Zegelsem, de 20 Augustus 1897 en  
overleden te Schorisse, de 8 September 1951.

---

Zij werd ziek en er was niemand die haar kon helpen! Welke smarten bevatten die woorden, als wij daarbij terugdenken aan de pijnlijke eenzaamheid en verlatenheid waarin zij, na een volledige uitputting van al haar lichamelijke krachten, gestorven is.

Zij die zo goed was voor anderen en die maar wilde leven om haar kind en haar man te kunnen helpen. Welke smart nog voor die echtgenoot en die jongen, voor haar oude moeder en haar familie en zelfs haar geburen, die zoveel angstvallige uren hebben doorstaan en slapeloze nachten hebben doorgebracht.

Zij mogen terecht bidden: O. Heer, de kroon is ons van 't hoofd gevallen; al de blijdschap van ons hart is in droefheid veranderd. Deze die we zo beminden, die we zo zeer nodig hadden, die ons geluk en onze troost was, is niet meer. Doch, Heer, we onderwerpen ons zonder morren; Uw aanbidde-lijke wil geschiede!

Duurbare echtgenoot en kind, geliefde moeder en familie, ons scheiden is pijnlijk; 't gebed alleen kan hier troost en verlichting brengen. - Bidt veel voor mij.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. afl.)

De vier akten. (12 j. afl.)

---

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

BEDANKEN.

De Familiën DE CLERCQ-DE CUBBER,