

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ANNA DE CLERCQ

weduwe van Mijnheer

Cyriel VAN WITTENBERGHE,

geboren te Nederbrakel op 16 september 1900 en
godvruchtig overleden te Opbrakel
op 21 januari 1965,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen „in articulo mortis“.

Het leven hier op deze wereld is een
komen en gaan en alles gaat vlug voor-
bij. Naar het woord van de Heer blijft
alleen waarde hebben, datgene dat we
welgemeend voor de anderen hebben
gedaan, en naar datgene zal onze belo-
ning gemeten worden.

De dierbare overledene is vroom en
moedig geweest als echtgenote en moe-
der. Zij was ten dienste van man en
kinderen. Ouder geworden ontving ze
graag de Heer in haar huis met de hoog-
dagen. Nu zal ze ook in de eeuwige
vregde bij God worden opgenomen.

Duurbare kinderen, familieleden, mijn
man en ik menen onze plicht te hebben
gedaan. God heeft ons nu na korte tijd
allebei tot Zich geroepen. Ik dank U voor
de grote zorg die ge me hebt betoond
wanneer ik hulpbehoevend werd. Ver-

geet ons niet in uw gebeden en tot
weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families

DE CLERCQ,
VAN WITTENBERGHE,
VAN WIJMEERSCH,
HAUSTRÆTE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.