

Kalm en rustig, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken, ging op 3 augustus 1969 terug naar hare Schepper mevrouw

## BERTHA DE CLERQ

weduwe in eerste huwelijk van de heer  
Polydoor DE NOLLIN  
in tweede huwelijk van de heer  
Arthur DANEELS

Ze is geboren te Deftinge op 18 december 1891.

Wilt gij, als moeder heengaat, ze nog met dankbare liefde lonen, laat dan haar beeld uit zorg, arbeid, bidden en lijden, in uw leven verder doorleven.

De Heer zal heel anders oordelen dan wij mensen gewoonlijk doen. Wij zien rap de balk in de ogen van de anderen, maar de splinter in eigen ogen kunnen we moeilijk ontdekken. Het leven van deze vrouw droeg de stempel van hare afkomst uit een kristelijk familieleven, waarin aan hard werken een eenvoudig maar oprecht geloof was verbonden.

Bij haar was de aandacht, de zorg om de anderen 'n echte gewoonte geworden. Voor haar gezin, voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, was ze meer door daden dan door woorden een voorbeeld van stille maar taaietoe wijding. Bij donkere als bij blijde dagen, ondervinding van iedere mens, bleef ze stil maar oprecht geloven in de Heer, en het hoogdag-bezoek van de Eucharistische Christus was voor haar een vreugde en kracht tot trouw volharderen. Op de lijdensweg van hare laatste weken, en vooral van hare laatste dagen, hield ze

haar goed humeur, bleef kalm en rustig kijken naar het grote offer dat komen moest: met al hare geliefden rond zich, aanvaardde ze alles met diepe dank, de minste genegenheid, de goedheid van de Heer door de mensen, stierf zacht om met Hem te verrijzen en verheerlijkt te worden.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik heb u gevraagd niet te wenen over mij, troost u en blijft dankbaar. Veel werd voor u gedaan, veel hebt u teruggegeven. Moeder bezorgde u een thuis, maar gij hebt moeder terug een thuis bezorgd, waar het echt goed was samen met u allen te zijn, en verder te delen in de vreugden, zorgen en pijnen van het leven. Bidt veel en regelmatig voor hen die u zijn voorgedaan, dan zal al het schone en het troostvolle van dit leven niet afgebroken worden, maar waardig worden voortgezet, zoals kristenmensen dat kunnen doen.

Beste bloedverwanten, familieleden en vrienden, uwe trouwe genegenheid was me een opbeuring, een troost en zon in mijn oude dag. Ik dank u om dit alles, en durf u enkel vragen: doet zo verder voor hen die heengingen en voor hen die blijven. Dan alleen zal die goeie familiegeest standhouden.

Sint Ursmarus, mijn voorspreker in dit leven, wees het nu ook bij de eeuwige rechter.

De families De Nollin, Leroy, Daneels, Bauwens,  
De Clerq en Herregodts  
danken u om uw meelevens in de rouw, uw gebed  
en vooral de Eucharistieviering bij de lijkdienst.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge