

Ik geloof in de Verrijzenis en het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Camilla DE CLERCQ

echtgenote van

de Heer Achiel PANDELAERE

*geboden te Petegem-Schelde de 16 november 1893 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Edelare de 20
april 1965, gesterkt door de H.H. Sacramenten en de
Pauselijke zegen.*

Lid van de Confrerie van het H. Sacrament, de
Bond van het H. Hart en van de Vrouwengilde.

Voor de ware kristen is de dood de deur tot het
eeuwig leven. Diep gelovige mensen, die kracht put-
ten in het gebed, beschouwen de dood met een gerust
gemoed, want hun leven is verborgen met Kristus in
God, en thans valt het aardse omhulsel in puin en
straalt de heerlijkheid van de glorie.

Voor elke mens afzonderlijk tekent de Goddelijke
Voorzienigheid een bijzondere levensweg. Daarom wis-
selen voor- en tegenspoed elkander af, en langs don-
kere en lichtere dagen blijft voor ons gelovig oog
stralen: de vaderlijke bezorgdheid van de goede God.

De overledene was een voorbeeld van groot geduld
en volkomen onderwerping aan de wil van God binst
hare langdurige ziekte. Zij wist wel dat zij die met
Christus lijden, ook met Hem in de vreugde zullen
zijn; dat het lijden van deze wereld zo kortstondig
is vergeleken bij de toekomstige heerlijkheid.

Beminde echtgenoot, weent niet over mij, maar ge-
denkt mij in uwe gebeden. Ik dank U voor uw trouwe
genegenheid en de goede zorgen waarmede gij mijn
lijden hebt verlicht.,

Familieleden, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Sanderus



UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De Heer Achiel DE PANDELAERE,

haar echtgenoot;

De families DE CLERCQ, DE PANDELAERE,
VANDERSTRAETEN, RIMBOUT en DE PES-
SEMIER,