

O Maria, in het uur van mijn dood, toen mijn lippen uw naam niet meer konden aanroepen, sprak mijn hart nog tot U.



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

Catharina-Victorina DE CLERCQ

echtgenote van Petrus SCHIETTECATE.

Geboren te St. Blasius-Boekel de

24 September 1887 en vreedzaam in de Heer ontslapen te Elst, de 9 December 1954.

Bediend van de H.H. Sacramenten.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust is te verkiezen boven een aanhoudende kwelling. (Eccl. 30)

Wie deze achtbare overledene gekend heeft, moest haar bewonderen en hoogschatten, om haar groot geduld, haar opgeruimd gemoed en haar totale overgave aan de H. Wil van God, te midden van de langdurige ziekte die haar jaren te bed gekluisterd hield.

Altoos was zij tevreden en gelukkig als zij de H. Communie mocht ontvangen, want dan wist zij zich innig verenigd met Hem, die door zijn bitter lijden ons de koninklijke weg van het kruis heeft aangetoond als de rechte opgang naar de Hemel.

Geen wonder dan, dat zij met 'n kalm en gerust geweten de dood zag naderen terwijl de blijde verzekering haar toestraalde van 'n gelukzalige eeuwigheid.

Beminde echtgenoot, die mij met zoveel toewijding en zorgen omringd hebt, ik dank U, zoek troost in het gebed, de Heer zal U opbeuren, eens zien we elkaar terug hierboven.

Beminde kinderen en kleinkinderen, helpt vader zijn last verlichten door uw dienstvaardigheid, leeft altoos als goede christenen en vergeet moeder niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(100 d. afl.)



De families DE CLERCQ en

SCHIETTECATE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.