

Als vader sprak : «Welaan bemint elkander» dan rees voor ons het voorbeeld dat hij gaf niet voor zichzelf, hij leefde voor een ander hij was voor ons in zorg tot aan het graf.

†

In Gods Vaderhanden en in uw gebed  
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

## CHARLES DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA DE GEYTER**

geboren te Velzeke-Ruddershove, op 19 april 1900 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, op 29 maart 1971. Gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Met een bewondering hebben wij dikwijls naar hem opgekeken, die getroffen door het lijden, met een oneindig geduld, alles wist te verdragen. Want alleen hijzelf en de zijnen, voor wie hij het meestal verborg, weten hoeveel hij aan lichamelijk leed heeft gedragen.

Hard werken en zorgen voor vrouw en kinderen zijn de kenmerken van het leven van een goede vader. Hoe zullen wij U danken vader-lief, voor de dienende liefde waarin gij ons steeds hebt gehuld. Door uw hart is God in ons leven tastbaar en zichtbaar geweest, nooit vergeten wij uw laatste wensen en raadgevingen. O Heer, wij danken U voor zijn leven.

Mijn goede echtgenote, gij waart zo krancig en zo zorgzaam voor mij tijdens mijn leven, toen wij nog jong en gezond waren.

maar ook tijdens mijn ziekte. Ik dank U om Uw toewijding, om Uw liefde. Draag moedig deze zware beproeving en weet dat wij in Gods liefde elkaar nabij blijven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn trots, mijn roem en mijn leven maar gij hebt allen mijn leven begrepen. Ik dank U voor dit vier weken lange waken aan mijn lijdensbed, dag en nacht, niets was u te zwaar, alles had gij over, geld, tijd en vele slapeloze nachten. Uw eensgezindheid was groot, blijft zo van elkaar houden, zoals ik U heb voorgedaan. Ik ga naar mijn Heer en wil nu op een geestelijke manier bij God voort Uw Vader zijn.

Beste familie, vrienden en bureu, ik was misschien niet veel te zien, maar mijn dank jegens U droeg ik diep in mijn hart, laten wij elkaar steeds nabij zijn door het gebed.

Vaart allen wel.

H. Hart van Jezus, ontferm u over mij.

Voor uw vrome gebeden en troostende blijken van deelneming danken U :

Mevrouw Charles DE CLERCQ-DE GEYTER  
Maria,

De Heer en Mevrouw Aimé DE TEMMER-  
MAN-DE CLERCQ, kinderen en klein-  
kind,

De Heer en Mevrouw Georges DE LOOR-DE  
CLERCQ.

De Heer en Mevrouw Oscar DE CLERCQ-  
VAN DEN BERGHE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Michel PEDE-DE  
CLERCQ en kinderen.

De families DE CLERCQ, DE GEYTER en  
VERSTRICHT.