



DANKBARE HERINNERING AAN

JONGE HEER

Christiaan DE CLERCQ

zoon van († Gerard DE CLERCQ)
en van Mevrouw Susanne DE REGGE

Geboren te Oudenaarde op 26 september 1956
en ten gevolge van een smartelijk werkongeval
overleden te Oosterzele op 12 juni 1989.

—
Lid van verschillende Schuttersmaatschappijen

—
"Er is maar een plekje op de wereld
waar je niet flink moet zijn,
waar je mag huilen als een kind,
of vloeken als een ketter.
En waar je na de storm
altijd dezelfde glimlach vindt."

Met dit versje van ziekenzorg neem ik afscheid van jou, lieve
moeder, met alle dank en oprechte genegenheid en spijt dat ik
u ook dit nog moet aandoen.

Een laatste groet vol liefde aan mijn zusters, schoonzus, mijn
broer, familie en geburen, mijn lieve medemensen die ik ten
zeerste waardeerde.

Vaarwel aan mijn goede vrienden van het werk, aan Francis en
alle anderen. Tot ziens aan mijn vrienden van de ontspanning.
Ik reis nu naar het andere land.

Wees voor elkaar een schouder om tegenaan te leunen, een ge-
zicht vol goedheid, ogen vol begrip. En in stille momenten een
gebedje voor uw Christiaan.

—
(† Gerard DE CLERCQ)-Susanne DE REGGE,
zijn moeder

Kamiel en Erice VAN MELE-DE CLERCQ,
Jan en Yvette DE RYCKE-DE CLERCQ,
Freddy en Nicole DE CLERCQ-VALCKE,
zijn broer, zusters, schoonbroers, en schoonzuster

Bart VAN MELE,
Griet VAN MELE,
Pieter VAN MELE,
Stijn VAN MELE,
John DE RYCKE,
Tom DE RYCKE,
Koen DE RYCKE,
Joeri DE CLERCQ,
Kelly DE CLERCQ,

zijn neefjes en nichtjes

alsmede zijn nonkels en tanten,
de families DE CLERCQ-DE REGGE
danken u voor de blijken van christelijke deelneming.
Namis: zaterdag 15 juli 1989 te 9 uur.

—
Begrav. Funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56, Deinze Tel. 86.30.64
Drukkerij De Bock - Asper.