

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**Clara DE CLERCQ**

weduwe van de Heer  
**Karel PANDELAERE,**

geboren te Rozebeke op 20 februari 1897 en  
in de Heer ontslapen te Zottegem in de  
kliniek Sint-Elisabeth op 17 september 1972,  
gesterkt door de genademiddelen van Onze  
Moeder de H. Kerk.

In de mis der overledenen zingen wij :  
Het eeuwig licht van God zal altijd over hen  
schijnen  
temidden van de heiligen  
want de Heer is goed.

Hoopvol en geladen met verwachting klinken  
deze woorden als een boodschap van over de  
slagboom van de dood heen. Ook vandaag, nu  
wij deze dierbare overledene in christelijk ge-  
lovig zijn willen gedenken, nu wij in groot  
vertrouwen belijdend getuigen dat ze eeuwig  
is, en bij God, zijn deze woorden voor ons  
een troost en sterkte.

Menselijke genegenheid heeft ons hier sa-  
men aan elkaar geecht, allen die de dierbare  
overledene hebben gekend, zullen met gevoe-

lens van medeleven haar heengaan gedenken.  
Menselijke maatstaven echter zullen er niet  
in slagen een oplossing te geven aan de  
diepe verlangens in het mensenhart, een uit-  
zien naar het overstijgen van onze beperkt-  
heid en onze dood. Om dat te kunnen doen  
hebben wij de ogen nodig van iemand die  
geloven kan.

Eens werd de ban van de dood doorbroken,  
eens werd de blijde boodschap uitgesproken :  
« Hij die dood was leeft ». Die kreet van  
overwinning is sindsdien door de eeuwen heen  
herhaald, en telkens weer gezegd, bij elk  
sterven van de kristen mens. Ook nu willen  
wij dat uitdrukkelijk bevestigen : er is geen  
dood meer, de dood is overwonnen.

Zeer bijzonder aan alle naastbestaanden van  
de dierbare overledene, aan allen die haar  
hebben gekend, en hebben gewaardeerd, wil-  
len wij nu zeggen : laat onze gevoelens eerst  
zijn een danken, om haar, omdat ze voor ons  
geweest is de mens waarvan wij hebben mo-  
gen houden.

Laten wij dan ook haar gedenken zoals het  
gelovigen past, wetend dat ze niet weg is  
zonder meer, maar eeuwig blijft.

De families DE CLERCQ, PANDELAERE,  
CORNIL, RIMBOUT,  
**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove