

†  
**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**Mevrouw Clara DE CLERCQ,**

weduwe van

**Mijnheer Julien DE BOCK,**

geboren te Nederename, de 21 oktober 1893, en er godvruchtig overleden, de 10 mei 1966, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De duurzame afgestorvene die wij bewenen was een brave, deugdzame en overtuigde kristen vrouw. Zij was een trouwe liefdevolle echtgenote en voor haar kinderen die zij een diep-kristene opvoeding heeft gegeven, een goede en bezorgde moeder. Zij heeft de gang van haar huisgezin met zorg nagegaan en haar brood niet in ledigheid gegeten.

Door een lastige en langdurige ziekte geslagen, heeft zij het lijden met engelachtig geduld, opgeruimdheid en onderwerping aan Gods H. Wil gedragen, indachtig dat deze die met Kristus lijden, met Hem zullen verheerlijkt worden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de liefde die gij mij in uw leven betoond hebt en voor de zorgen waarmede gij mij gedurende mijn lang ziek zijn hebt omringd. Bewaart in uw hart het aandenken van uw moeder. De goede God zal er U om belonen. Weest mij indachtig in uw gebeden.

En gij mijn bloedverwanten en vrienden, stort een vurig gebed tot lafenis van mijn ziel.

*Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust!*

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Diegervoelig aan uw bijken van christelijke deelneming,  
betuigen wij U onzen innigen dank.

Heer en Mevrouw Remi DE WAELE-DE BOCK, kinderen en kleinkinderen :  
Heer en Mevrouw Marcel DE BOCK-SCHIETTECATTÉ en kinderen ;  
Heer en Mevrouw Roger DE BOCK-VAN HAUTEGHEM en kinderen ;  
Heer en Mevrouw André DE BOCK-STICHELBAUT en zoon,  
*haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;*  
De families DE CLERCQ, DE BOCK, VAN DORPE en DE GROOTE.