

Gelukkig zij, die zich tot de dood voorbereiden,
zij zullen in het laatste uur een zoete troost genieten,
het begin der eeuwige zaligheid. (H. Alphonsius)

†

Wij gedenken in ons gebed de Ziel van zaliger

DE HEER

Clement DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw

Elisa LEEMANS

geboren te Hemiksem op 22 mei 1909 en
schielijk overleden te Antwerpen op
donderdag, 27 februari 1969.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Zieken

De stem des Heren weerklinkt, en zij alleen die
Hem vrezen, zullen zaligheid verwerven. (Mich. 6.9.)

Bewenen wij het afsterven van onze geliefden
eerder als een afscheid dan als een verlies, zoeken
wij hen waar zij zijn, bij Jezus Christus.

Een goed en liefhebbend echtgenoot, een wijze
en lieve vader, een minzaam man, een goed mens
die slechts leefde voor vrouw en kinderen, ziedaar
O God wat ons ontvallen is, ons hart doet pijn van
de smart, O Heer, maar wij knielen biddend neer en
onderwerpen ons aan Uw H. Wil.

Geliefde echtgenote, wij waren voor elkander
een steun zowel in goede als in slechte dagen
heb dank voor Uw goede zorgen en wees getroost,
wij zullen elkander immers weerzien in de Hemel
om dan nooit meer te scheiden.

Lieve dochters, schoonzoon en kleinkinderen,
de scheiding is maar tijdelijk, daarom niet treuren

om mij, maar alleen de kracht van uw gebed weze
mijn steun.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen,
ik wens U allen een blij weerzien in de Hemel.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

†

Gebod

Neig Uw oor, O God, tot onze gebeden waar-
door wij Uw barmhartigheid ootmoedig afsmeken
omdat U, de ziel van Uw dienaar, die U bevolen
hebt deze wereld te verlaten, in de plaats van
vrede en licht zoudt stellen en deelgenoot Uwer
Heiligen maken., door onze Heer Jezus Christus,
Uw Zoon, die leeft en heerst in de eenheid van de
H. Geest, God, door de eeuwen der eeuwen, Amen.

Robert V E T S, Begr. Antwerpen Tel. 37.75.88.