

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Constantin Alfons DE CLERCQ

weduenaar van Mevrouw

Maria VAN WIJNENDAELE

geboren te Sint Lievens-Esse den 14 Juni 1870 en er
godvruchtig overleden den 11 Juni 1954;

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

De goede oude vader is heengegaan; bedroeft u echter niet, zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er u over zulk een vader gehad te hebben, die u in alles is voorgegaan.

Want hij was een diep-gelovig man en zijn vele levensjaren waren vol deugd.

Voor hem was het geloof een zuurdesem die heel zijn leven doorgiste, die weten en hopen gaf, die verhevenheid schonk aan iedere handeling en gedachte.

Man van groot, eenvoudig geloof, met hart en ziel gehecht aan de gebruiken van een voornaam en godsdienstig geslacht, eerde hij ook de priester met warme genegenheid en ontving hem gaarne in zijn gastvrij huis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijf in eendrachtige liefde samen. Bid den Heer bij Wien ik moeder zaliger ben gaan vervoegen opdat Hij mij de plaats van verkwikking en vrede schenke voor trouwe dienstbaarheid.

Heb dank voor uw goede zorgen mij in mijn oude dag verleend.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Mejuffer Alice DE CLERCQ,

Mijnheer Paul DE CLERCQ,

Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DOORSELAERE - DE CLERCQ
en kinderen,

De familiën DE CLERCQ, VAN WIJNENDAELE en VERSTRAETEN;

**Uw gebed was een zoete lfenis voor onze
duurbare overledene, uw deelneming een
ware troost voor de familie. Wij danken U.**

Alle drukwerken Gez. Vermeulen, St. Lievens-Esse,