

IK heb ellendige dagen doorgebracht en droevige nachten gekend. Kwelling en smart overvielen mij, maar ik aanriep de Naam van de Heer. (Ps. 114)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
CYRIEL DECLERCQ**

weduwnaar van Mevrouw  
**ANNA EECKHOUT**

geboren te Everbeek op 29 oktober 1887 en er overleden op 29 december 1967, gezalfd met de H. Olie.

---

Regen en sneeuwbuien gingen over de velden wanneer deze eens zo sterke man naar de eeuwigheid is vertrokken. Hij heeft ten volle in de storm van het leven gestaan. Maar zwaar en langdurig heeft de beproeving hem gelouterd. Ziekte en leed leren de mens vele dingen die hem in de gezonde dagen ontgaan. Zo hopen en bidden wij dat God hem in volle barmhartigheid heeft ontvangen ; Hij is toch voor hem geboren, heeft voor hem geleden en is voor hem gestorven.

Heb dank mijn zoon en broer voor uwegenenheid. U vooral, mijn zuster Marie kan ik niet genoeg danken. In mijn lange en pijnlijke ziekte hebt gij mij omringd met uw goede zorgen. Moge de Heer er u om vergelden.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige rust.



De families DECLERCQ en  
EECKHOUT,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.