

Geef ons Heer, de wijsheid die ons Uw verborgen wegen laat kennen en de moed om ze radikaal te volgen.



Laten we bidden voor de zielerust
van Mijnheer

Cyriel DE CLERCQ

Echtgenoot van Mevrouw

Denisa DIERICKX

Geboren te Erwetegen de 20 februari 1896 en overleden te Zottegem de 20 juli 1958, versterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de man, die de Heer vrees en de raad der bozen niet heeft opgevolgd; maar wiens wil verkleefd was aan de wet van God.

In waarheid mocht de overledene van zichzelf getuigen: ik heb altijd en overal de Heer voor ogen gehad; daarom zal mijn ziel zalig zijn en mijn lichaam rusten met de blijde hoop der Verrijzenis.

Een plichtbewust en werkzaam mens is van ons heengegaan. In al zijn oprechtheid en eenvoud heeft hij voor allen die hem kenden een schoon voorbeeld nagelaten.

Niet alleen zij die in hun leven iets buitengewoons weten te voltrekken moeten geprezen en bij de besten gerekend worden, maar vooral zij die met toewijding en liefde hun dagelijks eentonig werk verrichten naar hen gaat de uitnodiging van de Heer «Komt gezegenden mijns Vaders».

Mijn duurzame echtgenote wees niet ontroostbaar omdat het uur van scheiden zoo vroeg is gekomen, ik zal u beminnen in de Hemel gelijk ik u op aarde heb bemind. Daar zullen we elkander wederzien. In afwachting laat ons voor elkander bidden. Familieleden en vrienden wilt ook gij mij niet vergeten. Bid de 4 akten.

R. I. P.

Mevrouw Cyriel DE CLERCQ, geboren Denisa DIERICKX.

De families DE CLERCQ, DIERICKX, ASCOOP en
WALRAAT.

Danken U van harte voor Uw blijken van deelneming
en gebeden.

Uitg. ROUCKHOUT, Erwetegen.