

zoals goud en zilver door het vuur, zo worden
wij door het lijden gelouterd. (eccl II)



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Denis DE CLERCQ

Weduwnaar van Mevrouwen

Leonie STEVENS en Georgine LUCAS

geboren te Erwetegem den 1 juni 1880 en aldaar
zachtjes in den Heer ontslapen den 5 mei 1960
gesterkt door de H. H. Sacramenten en de

Pauselijke Zegen,

Lid van de confrerie der H. Barbara.

De enige woorden die hij op zijn lippen had,
toen hij het Heilig Oliessel had ontvangen, één
uur voor zijn heengaan, was een welberust : Ik
dank U allemaal. Het tekent een mensenleven : Het
denken aan de anderen,

Dierbare vader gij waart zo diep gelovig, en
gij hebt het leven aanvaard zoals het uit Gods-
handen kwam. Uw voorbeeld blijven wij diep in
ons hart dragen : een mannelijk geloof, een open
hart en oprecht gemoed.

Beste kinderen, ik dank U voor de zorgen en
de genegenheid welke gij allen voor mij hebt
getoond. Vooral daar ik reeds lange jaren niet
meer van huis wegkon, deed uw goedheid mij
zo 'n deugd. Deze laatste weken heb ik dankbaar
uw warme genegenheid gevoeld en uw steun op
het uur van scheiden.

Zet ook gij beslist de levenstrijd voort en waar
er kruisen of ziekten mogen opdagen, kunt ge
denken : met O. L. Heer kan men alles aan.

Hopen wij samen op een verheugend weerzien
in ongestoord geluk. God zegene uw werk en uw
leven.

Mijn Jezus. barmhartigheid. (300 d. afl)

Jezus, Maria, Jozef. (7 j, en 7 quad)



Mijnheer Marcel De Clercq

Mr & Mw Georges Vander Linden De Clercq en
kind

Mr & Mw Walter De Clercq-Vincke en kind
zijn kinderen en kleinkinderen

De Familiën De Clercq, Seeuws, Stevens, François
en Lucas.

zijn zeer eikentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Koster Erwetegem