

(Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in Mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven.) (ev. Joh.)

Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

Désiré DE CLERCQ

echtgenoot van wijlen mevrouw

Irma VANDRIESSCHE

geboren te Zingem, op 19 december 1874 en te Gent godvruchtig in de Heer ontslapen, in de kliniek « Heilige Familie » op 24 mei 1970. Gesterkt door de troostmiddelen van onze moeder de Heilige Kerk.

Oud-Gediende van wijlen Z. M. Koning Leopold II
Ere-lid van de C.O.O. van Zingem.

Lid van de Koninklijke Ruitersmaatschappij
« Sint Martinus » te Asper.

Ere-lid van de Fanfare « Lyrisch Genootschap » Zingem.

Vereerd met de Herinneringsmedaille van de
Regering van Leopold II.

Vereerd met het Burgerlijk Ereteken 1e Klasse.

Een kranige man vriendelijk en joviaal, nog steeds actief zo kenden we deze dierbare overledene tijdens zijn laatste jaren.

Was hij sinds twee jaar, de oudste van Zingem - iets waar hij met recht fier mocht op zijn ! - hij kon nog mee met zijn tijd ; en ook de mensen interesseerden hem nog ; hij was niet die oude, eenzame, korzelige man ; hij voelde zich nog op zijn plaats tussen het volk van Zingem en hij telde er, bij jong en oud, nog vele vrienden.

Nochtans was ook bij hem het leven niet zo rooskleurig geweest ; toen de algemene welvaart van na de oorlog

tot stand kwam, was hij reeds zeventig, en zelfs dan nog heeft hij, in zijn familie, zorgen gekend. Verbitterd werd hij echter nooit, want hij zag verder : hij geloofde. Iedere zondag trok hij op naar de hoogmis ; op dat punt bleef hij zijn oude gewoonte trouw en hij wist waarom. Al is zijn dood nog met rasse schreden gekomen, hij was klaar voor de afrekening.

Dierbare kinderen en kleinkinderen : de Heer heeft mij gezegend met vele jaren ; onze wederzijdse liefde is met de jaren meegegroeid en verdiept ; ik dank U voor alle blijken van liefde en genegenheid die ik telkens weer van U mocht ontvangen. Bidt voor mij ; zo blijven we in leven en dood één echte familie.

Beste familieleden en vrienden : vaart wel ; steunt elkander in de moeilijkheden van het leven. Vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, Hoop van wie in U sterven, ontferm U over ons.

Mevrouw (†Plutard DE CLERCQ) en kinderen ;

Mevrouw (†Jules SAELENS) en kinderen ;

De heer Nestor DE CLERCQ en kinderen ;

De heer en mevrouw Albert NIEMEGEERS
en kinderen ;

De familiën DE CLERCQ-DE JAEGHER en
VANDRIESSCHE-DROESBEKE,

**Diepgevoelig voor uw blijken van kristelijke
deelneming en gebeden, betuigen wij onze
innige dank.**

Hollaert