

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW
ELISA DE CLERCQ**

echtgenote van de Heer
Charles DE TEMMERMAN,

geboren te Nederbrakel op 29 november 1889
en godvruchtig overleden te Brakel
op 31 december 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoe wonderbaar kan het leven zijn? Men is bezorgd en bekommerd om vele dingen, tot op het ogenblik dat plots al die dingen hun belang verliezen, omdat men van de tijd moet in de eeuwigheid treden. Alleen onze Heer Jezus heeft aan het leven een zin en betekenis gegeven. Gelukkig zij die in zijn boodschap geloven.

De dierbare overledene heeft naartig gewerkt. Geen last of kommer was haar te zwaar. Voor wat zij ten goede aan anderen, haar dierbaren heeft gedaan, moge God haar nu ook belonen in de hemel.

Dierbare echtgenoot, al die jaren zijn wij in diepe echtelijke liefde samen geweest. Nu moet ik u achterlaten. Moge God u steu-

nen! Aanvaarden wij dan ook zijn beschikkingen.

Beste familieleden en zusters van het rusthuis, ik dank u voor de genegenheid, vergeet mij niet in uw gebeden en tot weertiens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De families DE CLERCQ, DE TEMMERMAN,
LOBERT, DE CUBBER,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel