

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven. (Jo. XI, 25)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

ELISABETH DE CLERCQ

echtgenote van de Heer
WILLY VAN DEN BERGHE

geboren te Heusden op 2 december 1936 en
godvruchtig overleden te Gent Akademisch
Ziekenhuis op 14 november 1974, gesterkt door
de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

„Mijn roem berust op mijn geweten, dat ik
mij steeds voor God in eenvoud en oprechtheid
gedragen heb”. (Sint-Paulus)

„Het lijden, de beproevingen van dit aardse
leven zijn niets, vergeleken met de glorie die
ons zal geopenbaard worden.” (Sint-Paulus)

Moeder leeft nog midden onder ons, al is
haar lichaam er niet meer: ze ziet ons..., ze
bemint ons als voorheen..., ze bekommert verder
om onze noden en stilt onze tranen.

Elisabeth was eenvoudig van hart. Haar spon-
tane vriendelijkheid bezorgde haar een grote
schare vrienden. Ze hield van haar werk en
vond er veel voldoening in. Met totale inzet wou
ze zich nog vele jaren wijden aan het geluk van
haar nog jong gezin.

Helaas, na een lange en onverbidde ziekte
is ze als een brave moeder en een goed mens
naar het Vaderhuis gegaan. Vol levensvreugde
in de dagen van gezondheid, heeft ze maanden
gekend van grote smart. Alhoewel ze voor zich-
zelf soms geen menselijke uitkomst meer zag,
bleef ze toch een vriendelijke glimlach behouden
voor elkeen die haar omringde en nam ze na elk
bezoek afscheid met een hartelijk dankwoordje.

Haar grote kracht vond ze in een onverwoest-
baar Godsvertrouwen en een bijzondere verering

voor Onze-Lieve-Vrouw.

Haar leven is geweest: bidden, dragen, die-
nen, geven. Ze besefte dat God ons geen kalme
reis heeft beloofd maar een behouden aankomst.

Heer, in haar en door haar hebt Gij ons veel
gegeven; door haar uit ons midden weg te ne-
men is ons verdriet groot, maar onze troost is
dat „Gij het leven niet wegneemt maar het
nieuw maakt”.

Heer, wij danken U dat Gij ons zo een brave
dochter, goede zuster, toegewijde echtgenote en
lieve moeder hebt gegeven.

Dierbare echtgenoot en zontje, beminde ouders
en broers, beste familie, toegewijde buren en
allen die voor mij goed zijn geweest, uw nooit
vermoeide zorgen waren een grote verlichting in
mijn vele lijden. Dank voor alles. Vanuit de hemel
blijf ik met u allen bekommerd. Laten we vere-
nigd blijven door het gebed.

De Heer Willy VAN DEN BERGHE,
Jongeheer Patrick VAN DEN BERGHE,
De Heer en Mevrouw Frans DE CLERCQ-BRACKE,
De Heer en Mevrouw
Remi VAN DEN BERGHE-WILLEMS,
De Heer en Mevrouw
Julien DE CLERCQ-VAN HECKE en kinderen
Frank en Dirk,
De Heer Etienne DE CLERCQ,
De Heer en Mevrouw
Odilon ROMBAUT-VAN DEN BERGHE en kinderen
Marleen en Chantal,
De Heer en Mevrouw
Eugene VAN DEN BERGHE-DE VLEESCHOUWER en
kinderen Caroline en Ann,
De Heer en Mevrouw
Gilbert DE DYN-VAN DEN BERGHE en kinderen
Filip en Hans,
De families DE CLERCQ, VAN DEN BERGHE,
BRACKE en WILLEMS

danken U voor uw gebed en
uw oprecht medeleven.