

*In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land, later,
wij lopen hem achterna die hoopte
wat wij hopen, hij is niet meer
dan enkele stappen voor.*



Gedenken wij dankbaar

DE HEER

Emiel DE CLERCQ

**echtgenoot van Mevrouw
Martha VAN WIJMEERSCH**

geboren te Nederbrakel op 8 juli 1931
en zachtjes in de Heer ontslapen in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op
Driekoningendag 6 januari 1998,
gesterkt door de
Heilige sacramenten der zieken.

*Ere-lid van de Michelbeekse
gepensioneerdenbond.*

Vader,

Waarom verlaat je ons?

Wij hadden nog vele verwachtingen en plannen, maar het heeft niet mogen zijn.

Jij was goed, geduldig en menslievend.

Tegen je zeer langdurige en pijnlijke ziekte hebt u zonder klagen gevochten.

Dank voor de mooiste jaren van ons leven, die we samen in enge familiekring mochten doorbrengen.

Wij je vrouw, je dochter en kleinkinderen zullen je diep in ons hart bewaren.

Vaarwel, lieve en trouwe echtgenoot.

De families

DE CLERCQ - VAN WIJMEERSCH
DE TEMMERMAN - DELCOURT
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zaterdag 31 januari 1998 om 17 uur.