

Genadige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

†

Bid voor de ziel

VAN DE HEER

**Emiel DECLERCQ,**

Weduwnaar van Mevrouw

**Marie - Justine WEYTS,**

geboren te Oudenaarde, de 18<sup>e</sup> maart 1881 en er  
schielijk overleden de 15<sup>e</sup> december 1963, gesterkt  
door al de genademiddelen van onze Moeder de H.  
Kerk.

---

Deze dood leert ons dat voor ieder mens de Heer  
steeds nabij is. Ieder ogenblik komt dit uur nader,  
ieder dag brengt ons dichterbij de Heer die nu in  
zijn goedheid ons geweten doorziet en ons weldra  
zal komen oordelen in alle rechtvaardigheid. Wil dan  
o Heer, aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht  
en vrede verlenen.

Mocht hij nog kunnen spreken, zijn laatste woor-  
den zouden geweest zijn „ Marie, ik dank U voor  
al hetgeen gij voor mij gedaan hebt: God zal het U  
lonen „.

Laten wij nu, met de woorden van de H. Kerk bidden:  
O God, aan Wien het eigen is, altijd genadig te zijn  
en te sparen, ontferm U over Emiel en vergeef hem  
al hetgeen hij door menselijke zwakte misdaan  
mocht hebben; en gewaardig U hem op te nemen  
onder het getal van Uw uitverkorenen. Dit bidden wij  
U door Jezus-Christus, onze Heer. Amen.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!* (300 d.a.)  
*O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor hem!*

De familiën WEYTS, VERBEKE en kinderen,

Danken U van harte voor uw kristelijke deelneming en voor uw  
gebeden, die ons tot troost en de overledene tot zielerust strekken.