

Ik verwacht de opstanding van de doden en het Leven van het komend Rijk.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Emiel, Jozef DE CLERCQ

echtgenoot van Mevrouw Elisabeth MINNAERT.

Geboren te Hundelgem, de 12 maart 1888 en schielijk overleden te Velzeke, de 9 november 1968.

Oud-strijder 1914-1918 Vuurkruiser Vereerd met verscheidene ere tekens.

— Gij allen die mij lief hebt, weent niet over mij, want wat is er schoner dan na een vroom en voorbeeldig leven naar God te gaan ?

Wij weten dat de dood niet het einde is, maar een begin, geen vernietiging maar een bevrijding! Wij weten dat de dood maar een korte scheiding is, wij weten dat we elkaar terug zullen zien in de eeuwigheid.

Daarom zullen wij niet treuren zoals ongelovige mensen die geen hoop hebben, die de dood beschouwen als een einde. Emiel blijft leven in onze gedachten als een trouw echtgenoot, goede vader en voorbeeldig kristen. Wij denken aan zijn hartelijke en nimmer rustende zorg voor de zijnen. Wij denken aan zijn gul en opgewekt hart, aan zijn oprechte godsvrucht. Wij zullen aan dat alles blijven denken in innige dankbaarheid en onze gedachten aan hem zullen meer zijn dan een herinnering. Onze liefde zal bij hem blijven door ons dagelijks gebed en de zondagsmis.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik ben naar ons Heer gegaan. Mijn laatste levensjaren in uw midden waren gelukkig. Nu heb ik me neergeleid in de handen van de goede God en zijn heilige Wil aanvaard. Ik dank u voor uw liefde, voor uw goede zorgen en voor uw algehele toewijding. Ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer.

Familieleden en vrienden bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

†

Mevrouw Emiel DE CLERCQ, geboren Elisabeth MINNAERT;
Hr en Mw Jerome DE CLERCQ-DE VOS, kinderen en kleinkinderen;
Hr en Mw Amedée DE CLERCQ-MATTERNE en kinderen;
De families DE CLERCQ-EECKHOUT en MINNAERT-VAN DEN
DRIESSCHE.

Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Darragas, Munkzwalm.