

Ik ben de Verrijzenis en het leven.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

FRANCISCUS-XAVERIUS DE CLERCQ

Geboren te St-Lievens-Essche

den 19 Juni 1864, en aldaar godvruchtig overleden
den 16 Mei 1947,

Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.

Schatbewaarder der Kerkfabriek. - Lid van de Con-
ferie van het H. Sacrament en andere godvruchtige
genootschappen. - - Eerlid der Muziekmaatschappij.



De dierbare overledene was een man, die werkelijk
leefde uit het geloof. De ijdele genietingen van de
wereld heeft hij nooit gezocht; hij vond zijn geluk in
vroomheid en stille plichtsbetrachting.

Als kerkmeester was hij voor alle parochianen een
lichtend voorbeeld; gedurende meerdere jaren behar-
tigde hij in onkrenkbare trouw de geestelijke en vooral
de tijdelijke belangen van de Kerk en Parochie.

Nu was zijn uur gekomen....

Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom,
als waardige bekroning van een goed gevuld leven.

Nu rust de ziel in de blijde hoop en de zalige
verwachting van de komst van de grooten God en
Zaligmaker, die het nederig omhulsel van aarde
eenmaal op zal wekken en dat stoffelijk lichaam zal
omgeven met de heerlijkheid der eeuwige verrijzenis.

Wij smeeken U, Heer, aan hem en aan allen die in
Christus rusten, de plaats van verkwikking, licht en
vrede te willen verleen. Door Christus Onzen Heer.
Amen.

Dierbare Broeders en Zusters, heb dank voor uw
goede zorgen. Ons scheiden is van korten duur: eens
zien we elkander weer bij den Heer.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. a.



Juffrouw Sylvie DE CLERCQ ;
Mijnheer en Mevr. Alfons DE CLERCQ-
VAN WIJNENDAELE en kinderen ;
Mijnheer Cyriel DE CLERCQ ;
Mijnheer Honoré DE CLERCQ ;
Juffrouw Justine DE CLERCQ ;
De Familiën DE CLERCQ-VERSTRAETEN,

Zeer gevoelig voor de blijken
van kristene deelneming en
gebeden, in onzen diepen rouw,
danken U oprecht