

Het is een zalige gedachte te bidden voor de overledenen.



BID OM VREDE VOOR

de Heer

François D E C L E R C Q

weduwnaar van Mevrouw

Marie - Martha VANDECATSEYE,

geboren te Everbeek op 28 augustus 1888 en godvruchtig overleden in de kliniek van het H. Hart te Geraardsbergen op 4 december 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was een goed, eenvoudig en rechtschapen man; hij was gedienschtig en zijn leven was vreedzaam en vol wijsheid. Om die gaven won hij het vertrouwen en de achting van iedereen.

Ons leven hier op aarde is ons verleend als een proeftijd op het onvergankelijke hiernamaals, daarom kan allerhande kwelling en last ons drukken. Eerst op een zalig afsterven kan het eeuwig loon van altijddurend geluk volgen.

Mijn dierbaren, dankt God met mij om de vele goede jaren die ik hier heb mogen doorbrengen. Ikzelf dank U om de gemeende genegenheid die ik van U mocht ondervinden.

Blijft voor elkaar die zelfde genegenheid ook behouden en laat ons in gebed en offer samen blijven.

Mijn vrienden en kennissen, vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families DECLERCQ, CORDIER,
VANDECATSEYE, ROELANDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel