

O Goede Jezus, Zaligmaker der Wereld, op U hopen
en betrouwen wij!

Bid voor † de Zielerust

van

FRANS DE CLERCQ

echtgenoot van

FLORE SPITAELS

geboren te Nederbrakel de 27 Januari 1898. en er
overleden de 5 Mei 1949.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Onze Lieve Heer is ons komen bezoeken met een zware beproeving; het afsterven van onze beminde echtgenoot en vader.

Maar in onze onbeschrijfelijke droefheid zullen we nu nog meer dan vroeger zijn Heiligen wil erkennen en wij zullen vertroost worden overstuigd dat, indien we nu met Jezus lijden, wij ons ook met Hem zullen mogen verblijden.

Vader werd ons letterlijk ootstolen, zo onvoorziens en vroegtijdig is hij van ons heengegaan! Welk een les voor ons allen! De mens weet niets nopens het einde van zijn leven. Laat ons dan bidden en met de Heer waken, want "Ik zal komen als een dief in de nacht", zegt de Heer.

O Groot geheim der dood. Hoe duidelijk leert gij ons kennen wat wij, mensen, hier op aarde zijn: alles is ijdelheid behalve God te binnemen en Hem te dienen.

(Sap. 4 - Nav. X.)

Duurbare Echtgenote en kinderen, mijn afsterven overlaadt u met droefheid want gij bemindet mijn en wij allen meenden nog lang samen gelukkig te blijven, O. L. Heer echter heeft het anders geschikt. Zijne H. Wil zij geprezen en geschiede op aarde als in de Hemel. Stelt uw betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid en goedheid die alles ten beste schikt en die U zal troosten in de eenzaamheid en de last waarmede ik u achterlaat. Bewaar mijn aandenken in uw harten en vergeet mi niet in uw gebeden. Vaartwel en tot weerziens bij God, Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Nederbrakel Druk. O. Surdiacourt.

Mevrouw Frans DE CLERCQ-SPITAELS :

Mijnheer Robert DE CLERCQ :

Mijnheer Eugène DE CLERCQ :

Mejuffre Jeannine DE CLERCQ :

Mijnheer Luc DE CLERCQ :

De Familien DE CLERCQ, SPITAELS, VIVILLE en VAN
VOORDE :

BEDANKEN.